

More than education

Alle middagen en weekenden heerst er bij de trampoline achter ons huis, een gezellige kinderdruchte. Op de achtergrond hoor ik de buurkinderen tellen; one two three four five... Ze tellen hardop bij het springen op de trampoline. Bij tien, mag de volgende uit de rij springen. 'één voor één' gilt er iemand, want zo hebben we ze het geleerd. Er staat ook een enorme rode ton vol met speelgoed, van barbies tot schepjes, van memory tot houten puzzels. In gedachten denk ik aan Nederland waar deze maand weer een veelvoud aan cadeautjes uitgepakt mag worden tijdens het Sinterklaas- en/of Kerstfeest. Hoe anders is de wereld hier in Malawi. Wat is het prachtig om deze kinderen met zo weinig te zien genieten. De eenvoud en de schaarste, het plezier en de dankbaarheid, met zo weinig. En zonder in goed of fout te denken ben ik me weer bewust van de verschillen en weet ik ze te waarderen.

Het is alweer december, tijd om even stil te staan en terug te blikken. Het einde van weer een bijzonder jaar FloJa en wat is er weer veel gebeurd.

Gezondheid

Afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan gezondheids-issues. Het jaar begon met vaccinaties tegen de al maanden durende cholera epidemie, waar ongeveer 30 mensen uit de regio aan overleden. Dankzij de strenge hygiëne maatregelen op FloJa werd er bij ons gelukkig geen enkel kind of medewerker ziek. In februari kregen we groen licht en was de uitbraak onder controle.

Vanaf maart zijn we gestart met een nieuwe activiteit; Health day. 1 dag per maand worden alle FloJa kinderen gewogen en gemeten. De resultaten worden weergegeven in een mooie grafiek en bijzonderheden bespreken we maandelijks als management team.

Wanneer het nodig is nemen we extra maatregelen zoals aanbieden van extra voeding, extra vitamines, een gesprek met de ouders of soms een arts inschakelen. Zo kunnen we veel problemen voor zijn en snel en zorgvuldig handelen.

Een veel voorkomende gezondheidsklacht in dit land is een hoge bloeddruk. Ook een aantal van onze leraren kamt hiermee. Gelukkig ontvingen we van (alweer!) een gulle gever een prachtige bloeddruk meter.



Met mijn kennis en ervaring als (voormalig) verpleegkundige kunnen we onze medewerkers een beetje in de gaten houden.

Onze nachtwaker Airman, werd dankzij onze hulp geholpen aan staar en kan nu weer scherp zien, iets waar hier in Malawi vrijwel geen aandacht voor is en waar mensen zich gewoon bij neerleggen. Tijdens de jaarlijkse HIV-dag konden we nog steeds heersende clichés of stigma's rondom aids en HIV wegnemen en vele mensen testen en laten behandelen.

Zelfs het hardnekkig ontkennen bij een positieve HIV-testuitslag werd door ons opgemerkt en met de professionele hulp van de HIV-counselor bespreekbaar gemaakt en opgelost. Fijn dat we deze extra zetjes naar een betere gezondheid mogelijk kunnen maken.

Begin oktober zijn Andre en ik i.v.m. gezondheidsredenen even op en neer naar Nederland gevlogen. Mijn (spierpijn) klachten waren in mindere mate verontrustend maar vooral irritant en vaag. En in Malawi zijn de onderzoeksmethoden, apparatuur en kennis, frustrerend beperkt. Eenmaal meedraaiend in het medische circuit van het AMC in Amsterdam, realiseerden we ons ineens weer hoe geweldig alles in Nederland georganiseerd is. Dat we enorm bevoorrecht zijn om gebruik te kunnen maken van de professionaliteit, verstrekken de kennis en vele behandelmogelijkheden die er zijn. Het feit dat we allebei een paar keer per week naar de fysiotherapeut konden is zo'n ongekende en vaak onderschatte luxe. De dichtstbijzijnde, van twijfelachtige kwaliteit, fysiotherapeut in Malawi zit 300 kilometer verderop....

Terug in Malawi (en inmiddels langzaam aan de beterende hand), sprak ik onze leraar Samuel die al jaren kampt met een zeer pijnlijke rughernia. Dan schaam ik me bijna, dat wij wél een keuze hebben en hij geen goede voorzieningen voor handen heeft.



Onderwijs

Qua onderwijs op FloJa zelf hebben we in 2018 gestage stapjes voorwaarts gezet. Het personeel overladen met te veel innovatieve ideeën werkt averechts, hebben we gemerkt, dus voeren we langzaam steeds kleine verbeteringen door. Neem nu het tabletproject (onderwijsprogramma wat we op 5 tablets aanbieden en in 2019 gaan uitbreiden naar 10 dankzij een sponsor) is een succes en een vast programma onderdeel geworden. Assistent leraar Casius is speciaal aangenomen om dit te begeleiden. De kinderen zitten zichtbaar geconcentreerd aan het beeldscherm vast geklonken en leren met hun mond half open, het puntje van hun tong steekt naar buiten.

We hadden dit jaar zelfs een kindje dat zo graag bij ons op school wilde, dat ze ondanks wachtlijst en zonder toestemming gewoon iedere dag in de klas kwam zitten. De betreffende leraar was verrast door het onbekende gezicht. Ondanks herhaaldelijke pogingen het jonge dametje naar huis te sturen bleef ze tot onze verbazing gewoon iedere dag terugkomen.

Uiteindelijk is navraag gedaan bij de ouders die grappig genoeg van niets wisten alleen dat hun kind dolgraag bij FloJa op school wilde. Ook hier geldt 'de aanhouder wint' want we hebben een uitzondering gemaakt voor deze volhardende zelfverzekerde dame en is ze toch officieel toegelaten op FloJa. Girl Powerrrrrr! wordt op FloJa zeer op prijs gesteld want dit worden wellicht de leiders van de toekomst, zeker als het al zo jong tot uiting komt.

Omdat we zo bevoorrecht zijn gesponsord te worden door Nederland, hebben we één van onze 'special need children' de dove Eckron Mtawali kunnen overplaatsen naar een betere school. Eckron zit al een aantal jaar op een speciale dovenschool in Karonga. De school boekte slechte resultaten door overvolle klassen en een gebrek aan aandacht aan deze speciale kinderen. Het moet eerst blijken en Eckron zal eerst moeten acclimatiseren, maar mede door een nieuwe zeer betrokken hoofdleraar, verwachten we dat hij veel betere leerresultaten zal neerzetten. Zo'n bijzondere leerling is ook Zonse Simfukwe. Ons eerste FloJa kind dat de lagere school met goed gevolg heeft afgerond en klaar is voor het voorgezet onderwijs (Secondary School). Zonse's moeder is niet in staat het schoolgeld te betalen en daarom sponsort FloJa een deel van zijn schoolkosten. De tegenprestatie van zijn moeder is dat ze iedere ochtend in de keuken helpt bij een bevriende kleuterschool. En sinds september trapt Zonse, op zijn blauwe FloJa fiets, iedere dag ongeveer 10 kilometer op en neer naar school. Trots...!



Van het bestuur

Na volledige vernieuwing van het bestuur in 2017, is het bestuur in 2018 verder vernieuwd en uitgebreid. Het penningmeesterschap is weer terug in oude vertrouwde handen van Marianne van der Meer en verder is het bestuur versterkt met Hans Verduin. Het bestuur bedankt Jan Verduin en Kirsten van Dijk voor hun geleverde inzet voor de stichting FloJa. Het volledige bestuur bestaat nu uit: Eric (voorzitter), Karin (secretaris), Marianne (penningmeester), Jelle (vicevoorzitter) en Hans (algemene zaken). Ook in 2018 dynamiek alom en vele warme initiatieven van vrijwilligers in Vleuten, Drunen en Alkmaar.

We zijn ook blij met de verlenging van ons CBF-erkenning als goed doel.

Het bestuur is trots op de tastbare resultaten die zijn behaald op Ngara Primary School. Met prachtige financiële bijdragen van diverse sponsors en donateurs uit Nederland en een eigen financiële bijdrage van de Ngara Community (wat een doorbraak!) worden momenteel twee nieuwe klaslokalen gebouwd.

Het bestuur wenst iedereen warme, fijne feestdagen toe en een toast op een mooi Flo-Jaans 2019!

Nooit saai

Zo kunnen we boeken schrijven over wat er afgelopen jaar is gebeurd. We hebben nog niet genoemd dat we onze nachtwaker Edward hebben moeten ontslaan maar we hebben wel twee toppers (Mickel en Makumbo) teruggekregen. Dat onze roedel honden is aangevuld met Robin, die een kieskeurige eter en ook een beetje over-enthousiast en waakzaam is. Of dat de twee varkens die geen enkele beer dulden zelfs vanuit territoriumdrift drie van hun eigen biggen doodbeten. Of het verdriet bij het overlijden van de zieke Gertrude Mwafulirwa uit klas 2. En niet te vergeten de buurjongen (zie kalender 2018 maand juli) die door een verdwaalde krokodil is aangevallen en overleden. Of over alle bezoekers die geweest zijn en de mooie filmpjes die ze voor ons maakten met drones... waarvan onze chieftocht dat het 'hekserij' was! Al deze verhalen kunt u teruglezen in de blogs die we via onze website www.flojamalawi.nl maandelijks publiceren. Never a dull moment in Malawi!

We staan voor weer een nieuw jaar vol Afrikaans avontuur en mooie ontwikkelingen. Zonder jullie steun is dit allemaal onmogelijk. Steun in allerlei uitingsvormen, van financieel tot spontaan georganiseerde fietstochten, van het schenken van hinkelbanen tot barbies...dankzij dit alles kan FloJa doen wat ze doet en dragen we met elkaar een beetje bij aan een stevige basis voor vele kwetsbare Malawiaanse kinderen. En de bekende 'druppel' begint nu toch echt flinke stroom te worden.....

Alle FloJa kinderen, personeel, Andre en Paulien, wensen iedereen gezellige feestdagen en wat ons betreft zeker tot volgend jaar!!



Onderhoud

FloJa is in maart 2008 opgericht en gedurende de eerste 4 jaar zijn door Floor en Jan met bloed, zweet en tranen de meeste gebouwen op dit terrein neergezet. Door intensief gebruik werd het de hoogste tijd één en ander op te knappen en te vervangen. In het klasgebouw van onze tweede klassers en meester Samuel, zijn 2 ramen dichtgemetseld en vervangen door een heerlijk breed schoolbord. Onze solar installatie kreeg nieuwe bedrading waardoor we nu langer op zonne-energie kunnen draaien. In de schoolkeuken kwam dankzij een gulle gever, een nieuw elektrisch fornuis en groot (gas) kookstel, zodat we weer zonder problemen ruim 200 maaltijden per dag op FloJa kunnen koken.

Alle gebouwen op het terrein, van B&B-huisje (Afrikaanse Rondavel) tot opslagschuur, van woonhuis tot werkplaats, kregen een nieuwe lik verf van binnen en van buiten. En de door termieten aangevreten balken en kozijnen in o.a varkenshok, carpoort en werkplaats zijn vervangen. De trots van FloJa, onze Zonnewijzer, was volledig vervaagd door de brandende zon en is weer in ere hersteld. In sprankelend blauwe kleuren blikt de zonnewijzer vanaf de grote opslag over het terrein. Spectaculair was dit jaar het opruimen van de bijenkast met de African Killer Bee. En als toetje hebben we in september de laatste hand gelegd aan het vorig jaar gebouwde badhuis. En net als het B&B-huisje hebben we alles in prachtig Afrikaanse stijl gedecoreerd.



Carloline Kisebe

(Kokkin, 31 jaar)

Wat is je grootste wens Carloline? 'Ik wil heel graag met plezier mijn werk op FloJa blijven doen'. Ik moet een beetje doorvragen en haar fantasie wat stimuleren dus ik vraag; 'maar stel dat je miljonair was, wat zou je dan wensen?' Ze antwoordt;

'Een mooi huis in Ngara waar ik met mijn twee kinderen, mijn man en andere familie leden in kan wonen. Ik vraag door 'Hoe ziet dat huis er dan uit?' 'Twee slaapkamers, een eetkamer, een zitkamer...'. En hoe zit het met een keuken of badkamer?' zeg ik. 'Ja die ook..... oh ja ik kan alles wensen he.... Nou dan wil ik een vriezer en een elektrisch fornuis en een strijkijzer en leuke schoenen...'

Meneer Kabwenkha

(Grand Village Headman van Ngara, 73 jaar)

Wat zou u willen zeggen tegen de mensen in Nederland die FloJa een warm hart toedragen?

Ik wil ze ontzettend bedanken voor hun support. De kinderen van Ngara hebben enorm geluk dat FloJa hier is. En het is niet alleen de kleuterschool FloJa, jullie doen zoveel meer voor ons in de hele regio, jullie helpen ons echt en daar ben ik verschrikkelijk blij mee. Dank jullie wel.





Ngara Primary School (NPS)

Afrikaans ging het er aan toe bij het Ngara Primary School Project. Sinds 2017 bouwen we samen met het dorp Ngara aan 48 toiletten en o.a. 7 gebouwen met ieder 2 lokalen (zie voor verdere details www.ngaraprimarieschool.org).

2018 Stond vooral in het licht van verantwoordelijkheid, beweging en eigenaarschap van de dorpsbewoners. De gebouwen neerzetten is één, maar wij willen SAMEN met het dorp bouwen aan een betere school en beter onderwijs. We hadden een termijn van 5 jaar in gedachten. Wij vinden het belangrijk dat het dorp zich verantwoordelijk voelt en eigenaar is van de ontwikkelingen. Met name André voerde vele gesprekken, soms zelfs confronterend. De Chiefs, (onder)minister van onderwijs, bouwers, dorpsbewoners, oudercommissie.... Er valt zo veel te verbeteren maar waar begin je. De administratie was niet op orde, niemand werd ergens op aangesproken en ouders, kinderen en leraren deden maar een beetje wat hen goed dunkte....

Eind mei presenteerde Andre samen met chieft Kabwenga een billboard met de bouwplannen aan het dorp. FloJa had een sponsor gevonden voor de eerste 2 lokalen, maar het dorp moest zorgen voor water, zand en stenen én er moet vanaf nu door iedere ouder financieel (€3 per kind per schooljaar) worden bijgedragen aan een "school ontwikkelfonds". Er was veel onbegrip in het dorp want: basis onderwijs is toch gratis? Ja, maar het dorp is zelf eigenaar van alle schoolgebouwen en daar is nu juist een schreeuwend tekort aan! Zonder eigen bijdrage geen ontwikkeling en krijgen de kinderen nog steeds les onder een boom.

Er zijn pittige (respectvolle) confrontaties geweest waarin de boodschap was dat het dorp nu echt ZELF in beweging moest komen i.p.v. steeds naar anderen en FloJa te wijzen. FloJa had haar zaakjes prima op orde, maar het dorp en de Chiefs kwamen gemaakte afspraken keer op keer niet na. Wel beloven maar niets uitvoeren. Het was een lange adem van duwen en trekken.....

Eindelijk lijkt het vele praten nu vruchten af te werpen. Er staan inmiddels 2 toiletgebouwen met 8 toiletten en een prachtig klasgebouw met 2 lokalen. Zelfs de Chieft meneer Kabwenga heeft een stoel neergezet bij de bouwplaats en houdt iedere dag een oogje in het zeil. Hij spreekt ineens iedereen aan. Hij zorgt ervoor dat de vaart erin blijft bij het bouwen en ook dat dorpsbewoners hun afspraken nakomen en dus genoeg zand water en stenen brengen.

Inmiddels is onze aanpak doorgedrongen bij de "Traditional Authority" (soort provincie hoofd). Hij is eindverantwoordelijk voor de 16 lagere scholen in zijn provincie en er is nu zelfs een commissie ingericht waar Andre samen met 2 anderen, de council van dorpsoudsten informeert hoe iedere school het doet. Ze brengen daarnaast ook advies uit, op welke manier ze e.e.a. efficiënt kunnen aanpakken. Een prachtige manier van samenwerken.



Als ik groot ben ...



Effa Sigali

klas 1 op FloJa, 4jaar

...Nou, ik wil niets worden ik wil voortaan alleen maar spelen!



Aswire Mwangalawa

klas 2 op FloJa, 5 jaar

Mag ik alles wensen? Dan wil ik wel een motor en later politiemann worden.



Joshua Kumwenda

klas 2 op FloJa, 5 jaar

Wow...Piloot in een grote helikopter zijn lijkt me gaaf.

Stichting FloJa Malawi

Safariweg 275

3605 MD Maarssen (Nederland)

info@flojamalawi.nl

ANBI: 819 257 205

IBAN: NL26 RABO 0126 5570 39

KVK: 1722 3700